



Volle maan, 4 juni 2012

Lieve vrienden van het groene leven,

Het moment van volle maan is alweer voorbij, vandaag om 13:13 uur. Ik probeer met volle maan terug te kijken om te zien, wat ik in de tussentijd bereikt heb. Als ik eerlijk ben, voel ik me vaak net 'gekke Henkie'. Vaak bestaat mijn leven uit eindeloos ploeteren met weinig resultaat. Nu kan ik wel mopperen, maar ik doe het uiteindelijk allemaal zelf. Nog even snel dit, nog even snel dat - en daarna ben ik zo uitgeput, dat ik aan de wezenlijke dingen niet meer toekom.

Ik neem me voor, op ieder moment creatief te zijn. De mooiste plekjes op de tuin ontstaan op een speelse manier. Kijk eens naar onderstaande foto van verleden week. Ik had een interview met een journaliste van het Straatjournaal en liet me fotograferen, toen ik zelf bezig was met fotograferen ☺



Onder rechts zie je mijn tuinbonen, ze staan tussen de stokrozen, prei, vrouwenmantel, rode melde en zich uitzaaiende radijsjes, rapen en spinazie. Boven in de foto zie je de tuin van de buurman. Hij is een schat van een man, maar tuiniert op ouderwetse wijze. Meestal is de grond zwart. Let op het verschil tussen mijn tuinbonen en de tuinbonen van de buurman. Mijn tuinbonen hebben slechts hier en daar een luisje maar ik hoef ze niet te toppen omdat ze nauwelijks opgevreten worden. Het zijn vrolijke planten, die over een paar weekjes een uitstekende oogst geven. Verder zijn ze bijzonder decoratief. Lang leve de biodiversiteit, in ieder geval op mijn tuin. Als het zo doorgaat, is de bramentuin eind van het jaar een mooi voorbeeld van een permacultuurtuin. 'Gekkie Henkie' blijft dan voortaan thuis, de bramentuin is vanaf dan een vrouwentuin.



Gelukkig kom ik tegenwoordig vaak creatieve projecten tegen. Drie weken geleden was ik samen met mijn dochter in Berlijn. Ik zag overal leuke groenprojecten, stadstrandjes en vooral heel veel bomen. De leukste plek vond ik de 'Prinzessinnengarten', een voormalig vervuild terrein ter grootte van een voetbalveld. Daar kweken ze gezonde groente en fruit in allerlei bakken en zakken. De plantjes voor de verkoop worden in melkpakken gekweekt. Kijk maar naar deze foto's:



Lisa bij de ingang van de Prinzessinnengarten



Tuinbonen in rijtzakken



Alles in containers



Planten voor de verkoop in melkpakken



Nog meer planten voor de verkoop



Terras van de Prinzessinnengarten



Volgend weekend ga ik weer naar Berlijn, naar de Bio Messe Berlin, een nieuwe bio vakbeurs op een ander fabrieksterrein, maar net zo creatief ingericht. De hal is nu een plek voor beurzen en concerten en de buitenruimte is een stadstrandje met een 'Badeschiff' – een zwembadboot. Wij waren er 5 minuten voor sluitingstijd en mochten nog een foto maken. Overdags is het daar heel druk. Ik vind het fantastisch. Midden in de stad kan ik pauze nemen op de beurs en lekker zwemmen. Wie doet er mee met een actiegroep om een 'Prinsessentuin' en zwembadboot in Egmond aan Zee te realiseren? De ruimte is er: een niet gebruikt parkeerterrein aan de Voorstraat en voor de boot natuurlijk de zee.



Het 'Badeschiff' in Berlijn

Op de beurs heb ik dan ook eindelijk tijd om uitgebreide plannen te maken met Desirée van www.purejute.nl en Gijs van www.coco-potgrond.nl. Via Desirée kan ik zelf plantenbakken/-zakken ontwerpen uit jute en daarin komt coco-potgrond. Nu heb ik alleen nog meststoffen nodig. Biologisch kweken is iedere keer weer een uitdaging. Voor sierplanten gebruik ik gewoon Osmocote, een chemisch wondermiddeltje. Alles doet het gewoon. Maar voor eetbare planten heb ik goede bio meststoffen nodig. Via de BioVak heb ik al contact met een Duits bedrijf voor innovatieve meststoffen, hopelijk zijn ze geschikt. Als de meststoffen geschikt zijn, maak ik teelpakketten voor kruiden en eetbare bloemen, bijvoorbeeld voor de kinderopvang en scholen. Groenten kweken vind ik voor kinderen niet de juiste keuze, misschien wat worteltjes, radijsjes en sla ertussen en verder kruiden en bloemen. Ik denk er al meer dan 15 jaar over na en nu is het (bijna) realiteit. Hoera!

Tot slot heb ik goed nieuws voor iedereen, die graag een permacultuur-opleiding wil volgen. Dat kan via Bellaplant van september 2012 tot juni 2013 op maar liefst twee locaties. Ik zocht heel lang naar mooie plekken voor de opleidingen en heb ze dit weekend eindelijk 'gevonden'. De eerste locatie is het Innerpeace-project van Susann en Theo in Noordwijkerhout, zie : <http://innerpeaceforall.punt.nl/> Ik was er verleden zaterdag als kruidenvrouwje op het Inspiratie & Healing weekend. Ik had er een heerlijke dag en heb de behoefte, daar veel vaker te komen. Theo en Susann vonden het een erg goed idee om de tuin te gebruiken voor een opleiding. We hebben er alle ruimte, een leuke kas als klaslokaal voor de theorie.

De tweede locatie is mijn nieuwe duinlandje in Egmond aan Zee. Het landje is nu nog een grote zandbak van 600 m2. Op dit moment staan er aardappelen, omdat de vereniging te veel pootaardappelen had ingekocht. De piepers groeien voorspoedig en worden begin september geoogst. Daarna transformeren we het duinlandje in een paradijstuin.

De opleidingen zijn bedoeld voor mensen, die werk willen maken van het ontwerpen en aanleggen van permacultuur-tuinen. De opleiding in Noordwijkerhout vindt twee-wekelijks plaats op maandagen, de opleiding in Egmond aan Zee vindt twee-wekelijks plaats op zaterdagen. Mail me voor meer info over de data en de inhoud via info@bellaplant.nl, als je serieus interesse hebt in het ontwerpen en aanleggen van permacultuur-tuinen.

Zondag had ik een stand op de duurzame markt van het Stadsfestival Alkmaar. Ik was nog helemaal in de sfeer van het InnerPeace-project en werd geconfronteerd met de harde werkelijkheid. Eerst bloemen en wat kruiden uit de tuin halen, in de koude regen. Daarna een steenkoude middag, volgens mij de koudste junidag aller tijden. Op de markt was ik in het begin min of meer alleen en vroeg me af, wat ik er deed. Even later kwam Miriyam met een mooi veldboekje mijn stand nog meer verfraaien. Ze had informatie over haar workshops en imkeren mee en is een levende encyclopedie over planten en de natuur. Geweldig, bedankt Miriyam! Naderhand was het dus wel een positieve dag. Hier is het mailadres van Miriyam, als je meer info over de workshops wil ontvangen: miriyam@xs4all.nl

Liefst zou ik jullie ook nog willen vertellen over de Voorjaarsfair bij de Olmenhorst in Lisserbroek, leuke bedrijven, over de voorbereidingen van mijn boek 'Wilde oogst', over 'mijn' beurs Groene Passie en over de bezigheden op de tuinen in Alkmaar, maar hier laat ik het bij.

Morgen/overmorgen hebben we een Venus-transit, zoek maar even op internet hierover. Ik heb begrepen, dat er kans is dat vrouwelijke energieën beter tot hun recht komen. Wat mij betreft gaat dit gewoon gebeuren. Met z'n allen maken we van de aarde een paradijs!

Geniet van al het leven,

Bea